

Broeders en zusters,

Inmiddels naderen we het einde van de zomervakantie. Nog even en het nieuwe schooljaar begint voor alle scholieren. Ook in onze gemeente starten we weer met de Bijbelstudies, catechisaties en andere activiteiten. Velen van ons zijn in de afgelopen periode op vakantie geweest, anderen gaan misschien nog weg. Sommigen hebben nog vakantie, anderen zijn alweer aan het werk. Ik hoop dat iedereen tot rust heeft kunnen komen. We hebben door de coronacrisis ook als gemeente een bewogen jaar achter de rug en nog steeds is er menselijkerwijs veel onduidelijkheid over de toekomst. Hoe de omstandigheden ook zijn, we mogen weten dat de Here God zich ontfermt (Psalm 103:13). Verder zien we uit naar alles wat Hij ons wil geven in het komende jaar. We bidden in navolging van Paulus dat we als gemeente de volle breedte, lengte, diepte en hoogte van de liefde van Christus zullen begrijpen (Efeze 3:18-19).

Hartelijke groeten en Gods zegen,
Jochem en Dani Rijken

OVERDENKING**Gelukzoekers**

In onze samenleving zijn we nadrukkelijk bezig met gelukkig zijn. Een aantal jaar geleden zei iemand in een gesprek over vluchtelingen dat we als mensen allemaal gelukzoekers zijn. We zijn allemaal op zoek naar datgene wat ons gelukkig maakt en we gaan de dingen die ons niet gelukkig maken liever uit de weg. Als u de grote en kleine keuzes die u de afgelopen dagen hebt gemaakt eens onder de loep neemt, dan komt u er waarschijnlijk achter dat de meeste keuzes die u maakte ten diepste ingegeven werden door deze zoektocht naar geluk. De keuzes die u maakte, van of u wel of geen koffie dronk, tot wat u 's avonds ging eten en hoe u uw vrije tijd doorbracht, werden allemaal ingegeven door wat u op dat moment het gelukkigst maakte. Op zich is dat gegeven niet iets waar we ons schuldig voor hoeven te voelen: dit is de manier waarop we als mensen in elkaar zitten. Waar het misgaat is bij de vraag waar we ons

geluk ten diepste zoeken. CS Lewis zegt ergens: *"We zijn halfhartige wezens, die aanrommelen met drank en seks en ambitie, terwijl ons oneindige vreugde wordt aangeboden. We zijn als een onwetend kind in een achterbuurt dat moddertaartjes wil blijven maken, omdat hij zich niet kan voorstellen wat bedoeld wordt met het aanbod van een vakantie aan zee. We zijn veel te snel tevreden."* Lewis probeert dus te zeggen dat het niet zozeer een probleem is dát we geluk zoeken, maar dat de plek waar we het zoeken vaak de verkeerde is en dat we met zo weinig genoeg nemen. Terwijl God ons oneindige vreugde aanbiedt, zoeken wij tevergeefs ons geluk op hele andere plekken dan bij Hem.

Geluk in de Bijbel

Gelukkig zijn of vreugde ervaren is ook een thema dat door de hele Bijbel heen terugkomt. Waar Nehemia 8:11 bijvoorbeeld spreekt over: *'Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht'* spreekt de Psalmist in 16:11: *'Overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht.'* Ook de Here Jezus spreekt in de Bergrede over *'zalig zijn zij..'* wat in nieuwere vertalingen wordt vertaald met: *'Gelukkig zijn zij.'* Verder geeft de apostel Paulus herhaaldelijk de opdracht om je te verblijden: *'Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.'* Verder is vreugde ook een onderdeel van de 'vrucht van de Geest', die in onze harten groeit wanneer we ons vertrouwen hebben gesteld op het volmaakte offer van de Here Jezus Christus. Daarnaast zegt Jakobus ons dat we het *'enkel vreugde moeten achten wanneer u in allerlei verzoeken terecht komt.'* Zo zijn er nog talloze voorbeelden te noemen, waarmee ik wil aantonen dat blijdschap niet een onderwerp is wat maar een bijrol speelt. Gelukkig zijn en vreugde ervaren door de Here God is een belangrijk onderdeel van het christelijke leven. Echte vreugde is één van de meest zichtbare getuigenissen van een gelovige. Christenen die vreugdevol zijn te midden van de omstandigheden hebben een grote aantrekkingskracht voor een wereld die dwalend is.

Toch kan het zijn dat we hier niets van kennen. Dat we al jaren in de kerk komen, zonder dat we de blijdschap van het Goede Nieuws hebben leren kennen. Als we daar niets van kennen, dan zou het er mee te maken kunnen hebben dat we ons geluk op de verkeerde plekken hebben

gezocht. Laten we bij onszelf onderzoeken hoe dat komt en vervolgens ons geluk zoeken op de plek waar de Bijbel zegt dat we het kunnen vinden: bij God Zelf.

Schep vreugde in de HEERE..

Met het voorgaande gezegd te hebben, komen we uiteindelijk aan bij Psalm 37:4. Daar staat het volgende: *'Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt'*. Het is goed om ten eerst te beseffen dat de Psalmist hier spreekt over een gebod, een opdracht: Je moet vreugde scheppen in de HEERE. Sommige mensen hebben de neiging om in de weerstand te schieten wanneer hen iets wordt opgedragen, maar hier geeft God Zelf ons de opdracht om in Hem *gelukkig* te worden. Te midden van de dwaalwegen die de Psalmist uitgebreid beschrijft in deze psalm, komt hier het positieve gebod naar voren om al onze aandacht en verwachting op de Here God te stellen. Om ons te verblijden over wie Hij is en wat Hij heeft gedaan.

Wanneer we dat doen zit daar ook een belofte aan vast: *'dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt'*. Deze belofte betekent niet dat God dus aan al mijn wensen tegemoet komt. Het betekent simpelweg dat als we onze vreugde in de HEERE scheppen, Hij ons op Zijn tijd datgene zal geven wat we nodig hebben. De HEERE God is de God die als enige onze harten kan vervullen. Hij kan ons geven waar onze ziel naar verlangt. En hoe meer we gaan zien wie Hij is, hoe beter we Hem leren kennen, hoe meer we gaan beseffen dat Hij ten diepste alles is wat we nodig hebben.

Wat betekent dit precies?

Ik zeg daarmee niet dat er geen ruimte is voor verdriet en pijn in onze levens, want die is er wel. De Schriften zijn goudeerlijk over het feit dat het leven in deze wereld nog onvolmaakt is en vaak gebroken. Dat erkent Paulus ook als hij schrijft aan de gemeente in Rome: *'Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.'* Tegelijkertijd blijft de opdracht om ons te verheugen in de Here God overeind staan, te midden van de omstandigheden waarin we verkeren. Dat is vaak ook hoe de Here God werkt: Hij kent onze omstandigheden, heeft die in Zijn hand en Hij wil ons te midden van de omstandigheden veranderen. Hij wil ons leren om op Hem te vertrouwen.

Ten slotte

De HERE God is een God die ons wil redden van onze zonden én die ons de weg van het ware geluk wil wijzen: naar Zichzelf. In een leven dicht bij Hem. Dat is waar een mens echt gelukkig wordt. Toen de Here Jezus Christus op aarde kwam, zei Hij dat Hij was gekomen om 'het leven te geven en overvloed' (Joh. 10:11). Zo aan het begin van het nieuwe seizoen hoop en bid ik dat we dit uit ervaring mogen leren. Dat we mogen leren wat het betekent om onze vreugde te scheppen in Hem.

In Christus verbonden, Jochem Rijken

MEDEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD

We zijn dankbaar dat we als gemeente kunnen samenkomen. Het is echter vanwege de maatregelen m.b.t. het coronavirus alleen mogelijk de erediensten te houden in aangepaste vorm.

Er mag gelukkig weer gezongen worden maar we proberen bewegingen door de kerkzaal nog zoveel mogelijk te beperken totdat de anderhalve meter maatregel wordt opgeheven.

We verzoeken u dan ook uw gaven achterin de kerk in het offerblok achter te laten of over te maken via de bank naar:
VEG-Westkapelle NL 06 RABO 0314481028

Ook het opgeven bij de koster Gerrit Hansma: aavsighem@zeelandnet.nl of **06-53396705** uiterlijk op de vrijdag voor de dienst, blijft dus voorlopig van kracht

Voor degenen die thuis zijn, is de dienst mee te beleven via de livestream op ons YouTubekanaal VEG Westkapelle.

Ledenvergadering

In oktober willen wij als gemeente onze ledenvergadering in de kerkzaal houden over het kalenderjaar 2020. Alle leden ontvangen hiervoor t.z.t. persoonlijk bericht en zijn van harte uitgenodigd op deze vergadering.

KERKDIENSTEN

SEPTEMBER

5	9.30 uur	br. L.H.F. Lok	Vlissingen
12	9.30 uur	br. S. de Visser	Middelburg
19	9.30 uur	br. J. Rijken Avondmaal	Middelburg
26	9.30 uur	br. T. Schakel	Yerseke

OKTOBER

3	9.30 uur	br. L.H.F. Lok	Vlissingen
10	9.30 uur	br. L. Walhout	's-Gravenpolder
17	9.30 uur	br. J. Rijken	Middelburg
24	9.30 uur	br. J. Barentsen	Houten
31	9.30 uur	br. A. Baan	Sliedrecht

Omzien naar elkaar

Het is belangrijk dat we als gemeente naar elkaar omzien door elkaar op te dragen in gebed, het sturen van een kaartje met een bemoedigend woord, bel of zoek elkaar op voor een gesprekje!



BIJBELSTUDIE o.l.v. br. Jochem Rijken

Data van de Bijbelstudies (1^e Johannes-brief):

Aanvangstijd: 16:30 uur. Locatie: kerkgebouw

12 en 26 september 2021

10 en 24 (onder voorbehoud) oktober 2021

7 en 21 november 2021

5 en 19 december 2021

Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten.



Huwelijk Julia en Joost

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de plannen van Julia en Joost. Onlangs ontving de kerkenraad onderstaande trouwkaart. De huwelijksinzegening is woensdag 1 september te volgen via de livestream van onze gemeente.



VERVOERSROOSTER

Het is mogelijk om opgehaald te worden om de dienst te kunnen bezoeken. Hieronder staan namen en telefoonnummers van chauffeurs die u kunt bellen. Het verzoek is om tijdig (ongeveer 45 minuten van te voren) contact met 1 van hen op te nemen. U wordt dan ongeveer 15 minuten voor aanvang van de dienst opgehaald.

Wibo Huibregtse	06 – 24345340
Adri Peene	0118 – 571875
Arnold Gabriëlse	06 - 51408302
Ferdinand Jobse	0118 - 570712
Henk Remijn	0118 – 581473

VAN DE BOEKENTAFEL

Tabitha's bestemming - Jane Kirkpatrick

Een moedige vrouw laat alles achter om te vechten voor een nieuwe toekomst

Het is 1846. Vergezeld van haar dochter en haar altijd optimistische kleindochter vertrekt Tabitha Brown naar Oregon.

Met hun schamele bezittingen in een huifkar gaan ze op weg naar het 'wilde westen', Tabitha's zoon achterna.

De ontberingen onderweg zijn groot; Tabitha's geloof en moed worden ernstig op de proef gesteld.

Maar juist door deze barre tocht zal Tabitha tot haar bestemming komen - en is ze tot op de dag van vandaag bekend als de 'moeder van Oregon'.

Een inspirerend en avontuurlijk verhaal over moed, ontbering, hoop en liefde.

Hartelijke leesgroet van Ellen en Nelie.

KOFFIEROOSTER

Als in de persconferentie van 20 september aangekondigd wordt dat de 1.5m maatregel komt te vervallen, willen we graag het samen koffiedrinken na de dienst weer oppakken.

September

26 Corry Westerbeke en Ella den Dekker

Oktober

10 Marianne Verhulst en Manon Gabriëlse

24 Christina Francke en Matty Peene

Mocht het voorkomen dat je bent ingeroosterd en je bent verhinderd, wil je dan zelf onderling ruilen.

We kunnen nog vrijwilligers voor het koffieschenken gebruiken, meld je aan bij Matty Peene of Manon Gabriëlse!