

OVERDENKING

2018 – 2019

Filippenzen 3:14

maar een ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstreckende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.

Wéér een jaar achter de rug! Het is de klacht van veel mensen die wat ouder worden (inclusief ondergetekende) dat de tijd lijkt te vliegen. Had je vroeger op de lagere school zomervakantie, dan leek er geen einde aan te komen. Nu is er een jaar voorbij voordat je er echt aan gewend bent en denk je: is 2018 alweer voorbij?

Er is ongetwijfeld bij jou ook een hoop gebeurd. Zo zijn er weer jongelui naar het voortgezet onderwijs gegaan. Dat is bijna een totaal nieuw leven. Elke dag van 't dorp af naar Vlissingen of Middelburg. Ook vreugde en verdriet hebben elkaar weer dit jaar afgewisseld. Zo kwam er aan de ene kant in het gezin van Johan en Irma een wondertje bij: Elana. Maar het was aan de andere kant ook het jaar waarin Br. Huib de Bliet, na een geduldig gedragen ziekbed, door de Here thuis gehaald werd. Een vreselijk verlies voor Anneke, de kinderen en kleinkinderen en voor ons als gemeente. Het was ook een jaar van grote zorgen en er waren en zijn veel zieken in de gemeente. Zr. Lievense herstelde weer: iets waar we dankbaar voor zijn. Maar tegelijkertijd worstelt zij, net als alle anderen die in de afgelopen jaren weduwe en weduwnaar geworden zijn, met die leeggekomen plaats. De troost van God helpt, maar het eenzaam zijn, is voor allen heel erg moeilijk. Het is dan ook niet dat ik tegen deze broeders en zusters zeg dat *ze moeten vergeten hetgeen achter hen ligt*. Je levenspartner vergeten doe je immers je leven lang niet! Voor sommigen is het na twintig jaar nog een schrijnende wond: daar mogen u en ik best eens wat meer rekening mee houden!

Als Paulus zegt: **“Maar één ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt”** is dat geen goedkope uitspraak. Paulus heeft juist heel wat meegemaakt en dus heel wat te vergeten. Lees het maar in II Korinthe 11:23-27. Paulus weet waar hij over spreekt. Hij wordt op dat moment in sommige gemeentes ook nog eens lelijk weggezet. Gemeentes die hij nota

bene, met Gods hulp en zegen, zelf heeft mogen zaaien.

Vergeeten hetgeen achter je ligt, is ook een oproep aan ons. Heus ik weet heel goed dat dat niet altijd makkelijk is. Soms bega je zelf zulke stomme fouten en/of zonden dat het moeilijk is om jezelf te vergeven en het achter je te laten. Of iemand kwetst jou zo diep dat je die ander eigenlijk niet kan vergeven en dat betekent dat je het ook niet achter je kan laten. Maar leer van Paulus dat het jou alleen maar zal hinderen als je de dingen die je tegen zijn gevallen in 2018 niet achter je laat (en natuurlijk ook van de jaren daarvoor). Ervaar de zegen van vergeven en vergeten! In de gemeente geldt sowieso de wet van Paulus uit **Romeinen 13:8 8 Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld**. Je bent in de gemeente aan elkaar verschuldigd om elkaar lief te hebben en dus niet om oude koeien uit de sloot te halen! Voldoe jij aan die wet van de Here Jezus? Houd jij werkelijk van iedereen in de gemeente? Als dat niet zo is, voldoe je niet aan Het Woord en de wet van de Here Jezus. Vraag daar dan vergeving voor en vraag of God alle beletsels uit je hart wegneemt om de ander werkelijk lief te hebben.

Maar daarnaast geldt dat ook voor de **ongelovigen** die God op onze weg plaatst. Kan jij Gods liefde geven als antwoord op degene die jou teleurgesteld heeft.....? Is dat teveel gevraagd? Hoe vaak hebben wij de Here Jezus niet teleurgesteld vóór én na onze bekering? Ik merk zelf dat elke negatieve gedachte over anderen zijn negatieve weerslag heeft op mijzelf.

Wat heerlijk dat je alles achter je kan, mag en moet laten van 2018! En je in 2019 weer een heel nieuw onbeschreven blad van je leven mag vol schrijven.

En mij uitstreckende naar hetgeen voor mij ligt:

Voor jou en mij ligt 2019! Een jaar waarin God jou en mij wil gebruiken tot eer van Zijn naam en worden we opgeroepen om leesbare brieven van Christus te zijn. Besef dat 2019 weer een jaar dichterbij de wederkomst van Christus is. Wat zijn jouw plannen voor 2019? Bovenaan hoort te staan: Ik wil tot eer van de Here Jezus leven. En alles wat daar afbreuk aan doet moet je proberen uit je leven te weren. Als je dat doet gaat jouw licht in deze duistere wereld steeds feller schijnen.

Jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. Nee, het gaat niet om ons. We zijn geroepen door de Here Jezus om tot eer van Hem te leven. Hij gaf Zijn leven voor ons en Hij vraagt ons om nu te leven voor Hem. Daar word je leven niet saai van en daar word je niet ongelukkig van. Je gaat juist ontdekken dat de Levende God je gebruikt en wat is er spannender dan dat, wat geeft je meer plezier, vreugde en voldoening dan dat.....?

Tot slot: Vanochtend, hoorde ik bij het nieuws op de radio, is de verkoop van het vuurwerk begonnen. En terwijl ik dit schrijf, zijn de knallen verderop te horen. Er is weer 2 procent meer vuurwerk verkocht dan vorig jaar. Gevaar in overvloed dus hoop dat ik een ieder weer gezond aan mag treffen komende zondag. Ik wens je een gezegend 2019 toe en...dat je zelf tot zegen mag zijn.

In Christus verbonden
Leo Lok

PS.

Met betrekking tot de reis naar Israël, van 8 april tot en met 18 april, wordt een info avond gehouden op vrijdag 18 januari om 19.30 in de kerk. Wil je er meer van weten of overweeg je mee te gaan? Er zijn nog 4 plaatsen over.

MEDEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD

De kerkenraad van de Vrije Evangelische Gemeente Westkapelle wenst alle lezers van dit gemeenteblad veel geluk, een goede gezondheid en Gods onmisbare zegen toe voor het nieuwe jaar.

Tijdens de erediensten op zondagmorgen is er elke week (m.u.v. de 1^e zondag van de maand) kindernevendienst voor alle kinderen tot en met groep 8 van de basisschool. De leiding vertelt een verhaal uit de Bijbel en de kinderen maken een werkje over een Bijbelse gebeurtenis.

Op zondag 6 januari willen we na de dienst een bidstond houden en op zondag 3 februari hopen we het Avondmaal te vieren.

Op de zondagen 13 en 27 januari en 10 en 24 februari bent u na de dienst van harte uitgenodigd voor het koffiedrinken in de consistorie.



KERKDIENSTEN

JANUARI

6	9.30 uur	Br. L.H.F. Lok	Vlissingen
13	9.30 uur	Br. A. den Hollander	
20	9.30 uur	Br. L.H.F. Lok	Vlissingen
27	9.30 uur	Br. G. van Dijke	Gorinchem

FEBRUARI

3	9.30 uur	Avondmaal Br. L.H.F. Lok	Vlissingen
10	9.30 uur	Br. J. Cappon jr.	Kapelle
17	9.30 uur	Br. L.H.F. Lok	Vlissingen
24	9.30 uur	Br. J. v.d. Ende	Wemeldinge

BIDSTOND Zondag 6 januari



DIENST VAN VOORBEDE

Er zijn veel gemeenteleden die wegens ziekte of andere omstandigheden uw aandacht nodig hebben. Wij willen u vragen om voor hen te bidden.

Breng ook eens een
bezoekje of stuur een
kaartje!



(JONGEREN-)BIJBELSTUDIE o.l.v. br. Leo Lok

De (jongeren-)Bijbelstudie is voor een ieder die zijn/haar Bijbelkennis wil vergroten. Ook worden er actuele onderwerpen besproken en antwoorden gezocht op vragen vanuit de bijbelstudiegroep.

Het is de komende twee maanden Bijbelstudie op:
De zondagen 13 januari en **3** en **17** februari.

18.30 uur Jongeren Bijbelstudie Jongste groep
19.15 uur Jongeren Bijbelstudie Oudste groep
20.00 uur Bijbelstudie

Gezellig Samen Eten

Een keer geen zin om te koken en vind je het gezellig om samen met anderen te eten, dan is deze uitnodiging voor jou.

Dit is een deel van de tekst op de flyer die nu een aantal malen door Westkapelle is gegaan. En de inwoners hebben het begrepen. De afgelopen maanden waren er telkens 12 tot 15 personen (incl. de organisatie), wat aangeeft dat deze, door onze gemeente opgezette actie, zinvol is. Het team heeft in oktober een 3 gangdiner gemaakt met o.a. soep naar keuze, hachee of goulash en een heerlijk dessert na. November werd de winterkost aangekondigd. Snert en pannenkoeken en een vrolijk dessert na. Afgelopen maand werd er luxe gekookt en werd het Kerstdiner opgediend. We horen van alle kanten dat het smakelijk eten is, dat het gezellig is. Het voldoet aan een behoefte. Daarom gaan we ook door met het Gezellig Samen Eten maar zullen we geen flyers meer door het dorp sturen. Wel wordt het kenbaar gemaakt op de borden bij de toren en de dijk en zullen er posters komen op plaatsen waar veel mensen komen. Sluit gerust eens aan op deze avond die om 17.30 uur begint en ongeveer tot 19.30 uur duurt. De volgende data is het weer 'Gezellig Samen Eten':

Donderdag 17 januari
Donderdag 21 februari
Donderdag 21 maart

Graag tot ziens

VAN DE BOEKENTAFEL

Een nieuw jaar is begonnen.

Ik weet niet hoe dat bij u is, maar ik denk op het eind van het dagboek: wat ga ik doen? Een nieuwe aanschaffen of een oud dagboek hergebruiken?

De afgelopen jaren was deze vraag overbodig, want we kregen vanuit de kerk een dagboek 'Het Rechte Spoor'.

Voor 2019 wordt deze actie niet herhaald.

Er zijn wel enkele exemplaren bij Ellen te koop voor € 1,50 p/st.

Dit jaar moet ik er weer werk van maken. Wordt het een oude of een nieuwe?

Gelukkig is er het internet waar je eenvoudig informatie kan halen uit het enorme aanbod. Enkele dagboeken heb ik voor u op een rij gezet.



Een bijbels dagboek als ondersteuning voor het geloofsleven. Goede Moed bevat 365 Bijbelse meditatie's, voor elke dag een. Iedere maand wordt ingezoomd op een bepaald Bijbelboek of een Bijbels thema. Goede Moed is geschikt voor jong en oud en zeker ook voor gebruik aan tafel met het gezin.



Lichtstralen uit het Woord is de evangelische dagkalender voor 2019 met aansprekende Bijbelse inhoud. Bruikbaar als dagboek, als handleiding bij stille tijd of als evangelisatiemiddel.

Voorop elke kalenderpagina staat een leesrooster en een overdenking. Op de achterkant staan korte verhalen, gedichten, citaten en mini-preekjes. Lichtstralen uit het Woord is voor veel evangelische gezinnen al jarenlang een vast en gewaardeerd onderdeel van hun dag.



Dit succesvolle dagboek biedt afwisselende onderwerpen, originele teksten en gedegen uitleg waar je in het dagelijks leven wat mee kunt. Sommige maanden wordt ingegaan op een bepaald thema, soms wordt ervoor gekozen om een of enkele Bijbelboeken door te lopen.

Iedere bijdrage bestaat uit een Bijbelgedeelte om te lezen, een uitgeschreven kerntekst en een meditatie. Daarbij wordt een psalm, gezang of lied opgegeven om te zingen. Op sommige dagen wordt een bezinningsvraag gesteld om over na te denken en eventueel in gezinsverband te bespreken, of er wordt een gebedspunt aangereikt.



Het geheim van de Hoogste wordt op de achterflap omschreven als ‘Puntig, praktisch en poëtisch.’ Less is more, was mijn motto bij het schrijven. Ik wilde in weinig woorden veel gezegd hebben.

De compacte stukjes maken dit dagboek onder meer geschikt voor een kort meditatief moment in de ochtend. Het was mijn streven dat de slotzin een eyecatcher zou zijn, een uitsmijter die bij de lezer blijft hangen.

Ook namens Nelie wens ik u veel leesplezier toe in 2019.

Ellen

Expositie 'Westkapelle en haar kerken, toen en nu'

Omstreeks april 2018 ben ik gevraagd om eens te informeren bij de drie kerkelijke gemeentes die Westkapelle rijk is of er animo zou zijn voor een expositie die gaat over de kerken.

Hoe is het Evangelie ooit op Westkapelle gekomen. Wat gebeurde er vervolgens?

In diverse vergaderingen hebben we gebrainstormd over de inhoud en kwamen uit bij diverse algemene panelen die de geschiedenis laten zien. Verder heeft elke gemeente haar medewerking gegeven zodat er van de Gereformeerde Gemeente, de PKN en de Vrije Evangelische Gemeente twee panelen opgemaakt zijn.

Voor het totaaloverzicht is er een Tijdlijnpaneel.

Bij de opening van het gerenoveerde Polderhuis zal deze expositie te zien zijn op de cultuurmuur. In totaal 10 panelen met veel geschiedenis en leuke anekdotes.

Nieuwsgierig ? Noteer dan de data; **[8 februari - 12 april](#)**

Groeten
Ellen

Ben jij op zoek naar medechristenen van jouw leeftijd?

Dan ben je van harte uitgenodigd om langs te komen.

Eens per maand wordt er in het gebouw van het Calvijn College te Goes op zaterdagavond een jongerenbijbelstudie gehouden.

Er komen gemiddeld zo'n 80 jongeren van allerlei pluimage bij elkaar.
Ben je tussen de 12 en 25 jaar dan ben je van harte welkom.

Een avond begint met samen te zingen onder begeleiding van muziekinstrumenten die men zelf kan bespelen.

Er volgt een toespraak over een Bijbels onderwerp. Dan is er pauze en vervolgens wordt er in kleine groepen per leeftijdscategorie met een leid(st)er in een aparte ruimte over het onderwerp gesproken.

De avonden beginnen om 19.00 uur en duren tot ca. 22.00 uur.

Data: 19 januari, 16 februari, 16 maart, 13 april, 25 mei en 29 juni.

Kom langs en ervaar het 'samen christen zijn'.

Voor informatie: <https://sites.google.com/site/weeseenlicht/home>

Er is ook een FB pagina van Wees een licht.

KOFFIEROOSTER

Januari

13 Corrie Westerbeke en Ella den Dekker
27 Marianne Verhulst en Christina Francke

Februari

10 Wibo en Janny Huibregtse
24 Matty Peene en Manon Gabriëlse

Mocht het voorkomen dat je bent ingeroosterd voor het koffieschenken en je bent verhinderd, wil je dan zelf onderling ruilen.

VERVOERSROOSTER

Het is mogelijk om opgehaald te worden om de dienst te kunnen bezoeken. Hieronder staan de namen en telefoonnummers van de betreffende chauffeurs. Het verzoek is om tijdig (ongeveer 45 minuten van te voren) contact op te nemen. U wordt dan ongeveer 15 minuten voor aanvang van de dienst opgehaald.

Januari	Chauffeur	Telefoonnummer
6	Wibo Huibregtse	06 - 24345340
13	Adri Peene	0118 – 571875
20	Henk Remijn	0118 – 581473
27	Arnold Gabriëlse	06 - 51408302
Februari	Chauffeur	Telefoonnummer
3	Adri Peene	0118 – 571875
10	Wibo Huibregtse	06 - 24345340
17	Henk Remijn	0118 - 581473
24	Arnold Gabriëlse	06 - 51408302



VERJAARDAGEN

Januari

3 Dhr. St. Gabriëlse	Molenweg 12	4361 BW Westkapelle
3 Cecillia Dingemanse	Beatrixstraat 78	4361 EG Westkapelle
5 Julia Kloosterman	Westkapelseweg 50a	4374 ND Zoutelande
16 Ferna Dingemanse	Beatrixstraat 78	4361 EG Westkapelle
19 Manon Gabriëlse-Jongepier	Weverijstraat 1	4361 BC Westkapelle
24 Leo de Nooijer	Jan Campertstraat 11	4361DD Westkapelle

Februari

2 Kornelis Jobse	Werendijkseweg 11	4374 NB Zoutelande
6 Riko Jobse	Werendijkseweg 11	4374 NB Zoutelande
7 Lennard Gabriëlse	Weverijstraat 1	4361 BC Westkapelle
8 Lauren Peene	Utrechtsestraat 8	4361 AM Westkapelle
11 José Jobse-Geschiere	Werendijkseweg 11	4374 NB Zoutelande
16 Louren Houmes	Markt 87	4361 AE Westkapelle
26 Wibo Huibregtse	Papestraat 9	4361 BR Westkapelle

Kroonjaar:

8 febr. Lauren Peene	25 jaar
11 febr. José Jobse	40 jaar

