

OVERDENKING

Niets dan een kruikje olie *2Kon. 4:1-7*

De vrouw van een profeet in Israël zit in grote moeilijkheden. Haar man leeft niet meer, als weduwe staat ze er alleen voor. Wat moet ze doen?

De profeet

Ze vraagt om raad aan de profeet Elisa. *Een van de vrouwen van de profeten riep tot Elisa om hulp (:1a)*. Zo kan ze Gods weg vinden in haar moeilijke situatie. Door de Bijbel — het profetische woord — kunnen wij richting vinden in de meest lastige omstandigheden. De Here Jezus zegt: *‘mijn schapen horen naar mijn stem’ (Joh. 10:27)*.

Vrees voor God

En nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven voor zich weg te halen (:1b). De schuldeiser — tegenwoordig is dat de deurwaarder — komt op bezoek bij deze weduwe. In die tijd gaat het er anders aan toe. Als je niet kunt betalen, kunnen ze toch nog geld loskrijgen: Ze verkopen je kinderen als slaven. Verschrikkelijk, deze vrouw heeft twee zonen (:4). Zij betekenen alles voor haar. Als ze ouder worden zullen zij voor hun moeder zorgen. Maar zo heeft ze helemaal niets meer.

Wat ernstig, de vrouw dringt aan bij de profeet Elisa: *Uw knecht, mijn man, is gestorven, en u weet zelf, dat uw knecht de HERE vreesde (:1b)*.

Het eerste wat ze noemt: *Uw knecht, mijn man, is gestorven*. Mijn man was een dienstknecht van God. Is het niet fijn als je kunt zeggen: ‘Mijn man is een dienstknecht van God’?

Het tweede: *En u weet zelf, dat uw knecht de HERE vreesde*. Dus hij is iemand die de HERE vreest. Een getuige voor de Levende God. ‘U weet dat toch!’ Ze is heel duidelijk, geen woord te veel. Met bidden kun je in weinig woorden veel zeggen. Deze vrouw beroept zich op het getuigenis van haar man. ‘Elisa, daar moet u rekening mee houden’. De invloed die haar man als vader heeft, gaat wel heel ver. Waarom? Hij diende God en hij vreesde God.

David zegt hier iets over in Ps. 34:10. *Vreest de HERE, u zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek.* Indien je als vader God vreest, zorgt God voor je gezin. David heeft hier oog voor. Zulke vaders betekenen veel voor hun omgeving.

De middelen

Elisa neemt haar verzoek serieus. *En Elisa vroeg haar: Wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in huis hebt (:2a).*

Zij geeft antwoord: *Uw dienstmaagd heeft niets in huis behalve een kruikje olie (:2b).* Dat is wel heel weinig. In menige keuken staat er veel meer.

Maar Elisa, de profeet, weet er raad mee. Met het weinige wat wij hebben, kan God grote dingen doen! *Toen zei hij: Ga heen, vraag buitenshuis vaten van al uw burens, ledige vaten; laat het er niet weinige zijn (:3).* Ga naar al je burens. Vraag om lege vaten, wees niet zuinig. Denk er om, niet te weinig.

Hij geeft verdere instructies. *Ga dan naar binnen, sluit de deur toe achter u en uw zonen (:4).* Dat betekent: Geen pottenkijkers, geen mediatoestanden, niet op 'Facebook'. Doe het in het verborgene. *En giet in al die vaten; en wat vol is, moet u laten wegzetten.*

De gehoorzaamheid

De vrouw vertrekt. *Zij ging van hem weg (:5).* Wat gaat ze doen? ... *sloot de deur achter zich en haar zonen toe.*

Ze is gehoorzaam aan de opdracht van Elisa, de profeet. Ze doen het als gezin, de moeder en de twee zonen. Het is zo bijzonder om met je gezin dingen voor God te doen. Het christelijke gezin is een lichtbaken in deze van God vervreemde wereld.

Dezen plaatsten steeds de vaten bij haar en zij goot steeds door (:5). Ze houden niet op. De zonen brengen steeds weer een leeg vat, en het gevulde vat wordt weggezet.

En de vrouw: *'en zij goot steeds door'.* Ze blijft schenken. Ze gaat maar door. En de zonen brengen het ene na het andere vat. Het vat is vol, gauw weer een leeg vat. Ze werken keihard.

Toen de vaten vol waren, zei zij tot haar zoon: Breng mij nog een vat. Maar hij zei tot haar: Er is geen vat meer (:6).

Nu gebeurt er iets wonderlijks: *Toen hield de olie op te stromen.*
Alle vaten zijn vol, hoe is het mogelijk. En ... er komt geen druppel meer uit het kruikje.

De voorziening (:7)

De vrouw rent naar buiten, naar de man van God, de profeet Elisa.
Zij ging het de man Gods vertellen, en deze zei: Ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld, en leef met uw zonen van het overige (:7). Ik denk dat ze goede zaken doen met de olieverkoop. Ze vertellen alleen maar wat er gebeurd is. Geen reclamecampagne. Iedereen is verbaasd. En in 'no-time' is de olie verkocht, denk je niet?

De weduwe kan haar schuld betalen. Dit gezin — wat een getuigenis — blijft gespaard. Zelfs is er geld voor een weduwepensioen.

'Niets dan een kruikje olie'. Ik noem het 'Vrees en voorziening'.

Als we God vrezen dan voorziet hij in onze noden. De Here Jezus Christus wordt verheerlijkt en gedankt. Daar gaat het om. Soli Deo gloria!

Met het weinige wat wij hebben, kan onze Schepper-God grote dingen doen. Hij is een grote Koning, laten we daarom als gemeente veel van Hem verwachten in de komende tijd!

Middelburg, 19 juni 2021

Simon de Visser





MEDEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD



Bezoeken kerkdiensten.

De regels m.b.t. het bezoeken van de kerkdiensten zijn versoepeld. Omdat de 1,5 m regel nog wel van kracht is, blijft het voor onze gemeente noodzakelijk om aan te melden. Geef uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de dienst door met hoeveel personen je de dienst wil bezoeken.

Aanmelden bij de koster Gerrit Hansma: aavsighem@zeelandnet.nl of

06-53396705

Als tussentijds de 1,5 m regel vervalt dan zal aanmelden niet meer nodig zijn. Hiervan wordt u op de hoogte gebracht via de e-mail of door een mededeling tijdens de dienst.

Voor degenen die de diensten nog niet bezoeken of als er teveel aanmeldingen zijn, blijft het mogelijk via de livestream mee te kijken.



Collecte

Omdat we nog niet wekelijks in de kerk collecteren, verzoeken wij u uw gaven over te maken naar: VEG-Westkapelle NL06RABO0314481028

Alvast hartelijk dank hiervoor!

In een eerdere uitgave van het gemeenteblad heeft Ellen Hansma de Bijbelse feesten uitgelicht. Het vervolg hierop ontvangt u binnenkort via de e-mail.

KERKDIENSTEN

JULI

4	9.30 uur	Br. L.H.F. Lok	Vlissingen
11	9.30 uur	Br. W. Poppe	Kapelle
18	9.30 uur	Br. J. Rijken	Middelburg
25	9.30 uur	Br. K de Nood	Zeebrugge

AUGUSTUS

1	9.30 uur	Br. L.H.F. Lok	Vlissingen
8	9.30 uur	Br. S. de Visser	Middelburg
15	9.30 uur	Br. J. Rijken	Middelburg
22	9.30 uur	Br. J. Rijken	Middelburg
29	9.30 uur	Br. G. van Dijke	Gorinchem

VERVOER

Het is mogelijk om opgehaald te worden om de dienst te kunnen bezoeken. Hieronder staan namen en telefoonnummers van chauffeurs die u kunt bellen.

Het verzoek is om tijdig (ongeveer 45 minuten van te voren) contact op te nemen. U wordt dan ongeveer 15 minuten voor aanvang van de dienst opgehaald.

Arnold Gabriëlse	06 - 51408302
Wibo Huibregtse	06 - 24345340
Adri Peene	0118 - 571875
Ferdinand Jobse	0118 - 570712
Henk Remijn	0118 - 581473



VAN DE BOEKENTAFEL

Twee heerlijke romans om lekker buiten en/of op vakantie te lezen:

Het verhaal dat ons verbindt van *Susie Finkbeiner*

Betty Sweet en haar neefje Hugo vinden elkaar in het vertellen van verhalen, die een helende werking op hen beiden hebben. Kinderloze Betty is vrij jong plotseling weduwe geworden en Hugo's moeder is psychiatrisch patiënt. We schrijven 1963. Speelt in de Ver. St. van Amerika.

Het schoentje van Rosie door *Sue Reid Sexton*

De negenjarige Lenny Gillespie zoekt haar vierjarige zusje Rosie in een stadje vlakbij Glasgow. Het is maart 1941 en ze zijn elkaar kwijtgeraakt in de chaos na een bombardement. Ze voelt zich enorm schuldig, want Lenny had op Rosie moeten passen....



Hartelijke leesgroet, Nелиe en Ellen

Nieuws van Joost en Julia!

Beste mensen,

Wij zijn Joost Hoogerland en Julia Moeleker. D.V. 1 september 2021 gaan wij trouwen.

Vervolgens gaan we een DTS volgen van de organisatie jeugd met een opdracht. Dit start op 16 september 2021. We gaan een programma volgen van zes maanden waarin we de eerste drie maanden les krijgen en de volgende drie maanden naar het buitenland gaan. De les fase is voltijd, we verblijven op Heidebeek in Heerde. We gaan leren over het christelijke geloof, het uitdragen hier van, het community/primitief leven, zendingswerk en hoe je hulp kan gaan bieden. De laatste drie maanden is ook voltijd dan gaan we naar het buitenland.



Welk land dit wordt, wordt in de eerste drie maanden bepaald. De focus van onze DTS ligt op Indonesië. Naar Mozambique gaat er ook vaak een groep van onze DTS. In het buitenland helpen we bij hulpverlening en ontwikkelingsprojecten. Verder gaan we praktische hulp bieden waar het nodig is.

Een paar voorbeelden: helpen in het ziekenhuis, voedselpakketten uitdelen, bouwen, kindertehuizen en wanneer we mensen spreken op straat die we ergens mee kunnen helpen, kijken we of we dit kunnen doen. Er wordt niet alleen praktische hulp geboden maar ook geestelijke en emotionele hulp. Een ander doel is om contact te leggen met de lokale kerken. Die kerken willen we bemoedigen en ook helpen om blijvende dingen op te zetten. Verder wordt er sport ingezet om kinderen/jongeren te bereiken.

Door ze uit te nodigen om te voetballen, zijn ze van de straat, geven we ze plezier en kunnen wij ze over het geloof vertellen. Door al deze vormen van hulp geven, willen we iets van God laten zien en Hem bekend maken.

Organisatie:

De organisatie Jeugd met een Opdracht, of Youth with a Mission (YWAM) is een wereldwijde organisatie.(<https://ywamheidebeek.org/>) Overal ter wereld zijn er locaties. De organisatie heeft als doel om de boodschap van de Bijbel te delen en gelooft dat dit hoop geeft en dat situaties en personen kunnen veranderen. Wat de organisatie doet:

1. Evangelisatie door campagnes en relatienetwerken in Nederland en in het buitenland.
2. Training door fulltime en deeltijd cursussen en scholen in Nederland en in het buitenland.
3. Hulpverlenings- en ontwikkelingsprojecten in Nederland en het buitenland.
4. Jongeren mobiliseren en betrekken bij het bereiken van deze doelen. (evangelisatie, training en hulpverlening).

Iedereen die er werkt is een vrijwilliger. Het binnengekomen geld wordt voor 96 procent besteed aan maatschappelijk doel. De overige 4 procent aan beheer en administratie.

Wij betalen dan ook alles zelf. Als u ons wilt helpen zijn wij daar natuurlijk blij mee: J.W. Hoogerland, NL 23 INGB 0678 2566 83, o.v.v. YWAM.

Vindt u het leuk om ons t.z.t te volgen kunt u mailen naar:

joostenjulia@outlook.com. Wij proberen elke maand via de mail een update te geven.

Fijn als u ons mee wilt nemen in gebed,

Hartelijke groeten, Joost en Julia