

OVERDENKING

Voorwoord**Genesis 28: 16**

**Toen Jakob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij:
Waarlijk, de HERE is aan deze plaats,
en ik heb het niet geweten.**

Hoe vaak zal ons dat al niet overkomen zijn? Net als Jakob, dat we niet zagen dat God er bij was, dat we Gods hand niet bemerkten in de gebeurtenissen in ons leven en om ons heen.

Zo kan je als mens je afvragen: waar was God in Sri Lanka. De teller staat, nu ik dit schrijf op 521 doden....De satan laat door het Moslimfundamentalisme steeds meer zijn ware gezicht zien.... Tegelijkertijd moeten we bedenken dat we als "christenen" ook nogal wat boter op ons hoofd hebben. Tijdens de kruistochten werden niet alleen duizenden moslims afgeslacht, ook het Joodse volk moest het ontgelden. En eigenlijk is het zo dat de meeste vervolging van het Joodse volk veroorzaakt werd door Christenen die meenden daar God een plezier mee te doen. De joden hadden volgens hen immers Christus vermoord..... Dat Herodes, Pilatus en de Romeinse soldaten geen Joden waren werd dan maar even vergeten. Vergeet daarbij ook niet dat het apartheidsregime in Zuid-Afrika zijn wortels vond in de Bijbel en dat de slavenhandel, waarin Nederland een sleutelrol speelde, ook werd gelegaliseerd met de Bijbel in de hand. Wij begrijpen Gods plannen niet altijd: dat betreft de grote lijnen in de wereldgeschiedenis, maar dat geldt ook voor de gebeurtenissen in een enkel mensenleven. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan de laatste weken van het leven van Br. Gabriëlse en Zr. Lievense. Als mens zeg je dan: wat hadden we graag gewild dat God hen dat lijden bespaard had en eigenlijk zeggen we dan zachtjes: "Here God, waarom, waartoe?" Denk dan ook aan de moeizame strijd van Zr. Huibregtse, br. Ton Verschoor. Telkens vraag je de Here God om alsjeblieft in te grijpen en weet je dat God er bij is, maar blijft het toch moeilijk om getuige te zijn van diep lijden. Gelukkig zijn al deze oudere broeders en zusters verzekerd van hun eeuwig heil in Christus, maar bedenk wel, dat dat de moeite en pijn er niet minder om maakt. Wees daarom trouw in het bidden voor hen en voor degenen die om hen heen staan.

Toen Jakob uit zijn slaap ontwaakte,

De lente kondigt zich aan en het is voor ons ook tijd om geestelijk te ontwaken. De ontwikkelingen in de wereld hoeven je geen angst te bezorgen. Ze maken namelijk duidelijk dat de komst van de Here Jezus aanstaande is: wat een feest zal dat zijn .

Zei hij: Waarlijk, de HERE is aan deze plaats,

Leef in dat besef! De Here is hier. Hij is bij jou: elke dag, elk uur, elke minuut, elke seconde. Je bent nooit uit zijn zicht en Hij is altijd met jou bezig. Is dat omgekeerd ook zo? Als we beseffen dat de Here er altijd bij is....leven we daar dan ook naar...?

en ik heb het niet geweten.

Wel....je weet het dus nu wel! Wat kan en mag dat een rust geven. Wat er ook gebeurt en gebeuren zal: de Here is er altijd bij. Broeder Ton Verschoor merkte na een moeilijke nacht op: "Het lijkt er op dat God andere plannen met me heeft...!" Ben jij je al bewust welke plannen God met je heeft? In ieder geval ben ik van 1 ding verzekerd: Gods plannen zijn het allerbeste voor jou en voor mij.

Romeinen 8:28

Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn.

In Christus verbonden, L.H.F. Lok

MEDEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD

De kerkenraad doet hierbij een oproep aan alle gemeenteleden tot het afdragen van de eerste vrijwillige bijdrage 2019. De daartoe bestemde enveloppen zullen in de weken voorafgaand aan de inzameling bij de leden worden bezorgd. De datum van inzameling zal worden vermeld in de mededelingen op zondagmorgen.

Tijdens de morgendiensten (met uitzondering van de 1^e zondag van de maand) is er kindernevendienst voor alle kinderen tot en met groep 8 van de basisschool.

Op zondag 30 juni hopen we in de morgendienst met elkaar het Avondmaal te vieren.

Op de zondagen 12 en 26 mei en 16 juni bent u na de dienst van harte uitgenodigd voor het koffiedrinken in de consistorie.

KERKDIENSTEN

MEI

5	9.30 uur	Br. J. de Rijken	Koudekerke
12	9.30 uur	Br. L.H.F. Lok	Vlissingen
19	9.30 uur	Br. A. van Nes	
26	9.30 uur	Br. L.H.F. Lok	Vlissingen
30	9.30 uur	Br. N. Brink	Valkenswaard

Hemelvaartsdag

JUNI

2	9.30 uur	Ds. P. Melse	Vrouwenpolder
9	9.30 uur	Br. J. de Rijken	Koudekerke
		Pinksteren	
16	9.30 uur	Br. W. Poppe	Kapelle
23	9.30 uur	Br. N. Brink	Valkenswaard
30	9.30 uur	Br. L.H.F. Lok	Vlissingen

Avondmaal

BIDSTOND

Zondag 5 mei en Zondag 2 juni

(JONGEREN-)BIJBELSTUDIE

o.l.v. br. Leo Lok

Zondag 12 en 26 mei 18.30 uur Jongeren Bijbelstudie Jongste groep
 19.15 uur Jongeren Bijbelstudie Oudste groep
 20.00 uur Bijbelstudie

Dit is tevens de laatste keer voor dit seizoen. We beginnen bij leven en welzijn in september weer met alle groepen.

In Memoriam

Stefanus Gabriëlse

3 januari 1927 – 22 april 2019

De tekst boven de rouwkaart is uit Jozua 24:15 *“ maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen ”*. Het is de trouwtekst van broeder en zuster Gabriëlse. Die tekst hebben ze samen ook waargemaakt! Niet alleen in hun trouwe arbeid voor de gemeente, maar door heel hun leven heen was het geloof de rode draad in hun leven.

Zo was Broeder Gabriëlse in vele opzichten een dienstbaar man. Zijn inzet betrof niet alleen de kerk. Op vele maatschappelijke gebieden is hij actief geweest en ontving daar ook een koninklijke onderscheiding voor. Hij deed alles met volledige inzet, toewijding en plezier. Zo verblijdde hij elk jaar weer verschillende mensen in Westkapelle met de opbrengst van zijn moestuin en de aardappels en uien die hij elk jaar weer met veel moeite verzamelde op het land.

Een paar weken geleden kon hij helaas niet meer thuis blijven. Door het vele vallen waren er ribben gebroken. Via het Hof Seis in Middelburg en later het Ziekenhuis in Goes kwam br. Gabriëlse in ter Reede in Vlissingen.

Midden in die verwarrende laatste weken van zijn leven bleef hij vast steunen op Gods belofte en sprak hij in heldere bewoordingen zijn dank uit aangaande het medeleven uit de gemeente en getuigde hij tevens van zijn vertrouwen op Gods genade in de zekerheid dat hem, door het volbrachte werk van de Here Jezus, een plaats toegezegd was in het hemels Vaderhuis.

We zullen in hem een biddende knecht des Heren missen.

We bidden de kinderen en de kleinkinderen en achterkleinkinderen Gods nabijheid en troost toe.

Namens de Kerkenraad

Br. L.H.F. Lok

In Memoriam

Neeltje Lievense – van Rooijen

27 april 1923- 24 april 2019

Vlak voor haar 96 verjaardag is onze dierbare Zr. Nee Lievense door de Here thuis geroepen. Aan een lang en arbeidzaam leven is hiermee een einde gekomen. De laatste maanden van haar leven waren moeilijke maanden. Nadat ze enkele weken geleden opnieuw viel was niet alleen haar arm gebroken, maar ook de wil om nog langer op aarde te blijven: ze verlangde ernaar om bij de Here Jezus te zijn en bad ook of Hij haar wilde thuis halen.

Zr. Lievense kreeg best veel bezoek aan huis. *Maar toch*, zei ze, *na verloop van tijd gaat iedereen weer weg* en ze vond het, na het sterven van haar man Kees, ontzettend moeilijk om alleen te zijn.

Er kwam veel bezoek want Zr. Lievense was altijd hartelijk en vriendelijk. Het was niet moeilijk om van haar te houden. Al kostte het gaandeweg steeds meer moeite: ze wilde altijd koffie voor je zetten iets fris inschenken of je trakteren op een snoepje of koekje en ze voelde zich bezwaard als je daar "Nee, dank u" tegen zei.

Ondanks het feit dat ze geworsteld heeft met het feit dat ze haar zoon Kris en haar man Kees moest missen, heeft Zr. Lievense veel steun ervaren in haar geloof. Ze getuigde dat als ze God om bijstand vroeg, Hij dat ook aan haar verleende en daar was ze dankbaar voor.

Zr. Lievense had een innige band met haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ze stond met iedereen op goede voet. We zullen haar missen. Ze was bijzonder een van de vriendelijkste mensen die ik heb gekend.

We bidden de kinderen en de kleinkinderen en achterkleinkinderen Gods nabijheid en troost toe.

Namens de Kerkenraad

Br. L.H.F. Lok

Gezellig Samen Eten

Een keer geen zin om te koken en vind je het gezellig om samen met anderen te eten, dan is deze uitnodiging voor jou.

Iedereen uit Westkapelle is welkom. Sluit dus gerust eens aan op deze avond die om 17.30 uur begint en ongeveer tot 19.30 uur duurt. De volgende datum is het 'Gezellig Samen Eten': Donderdag 16 mei!

VAN DE BOEKENTAFEL

In Israël heb ik een boek gevonden waarmee je d.m.v. doorzichtige bladzijden met plaatjes de historische situatie kan plaatsen over de huidige situatie. Een erg leuk en ook wel leerzaam (geeft inzichten) boek.

Het heet Israël then&now

Ik leg het op de boekentafel ter inzage, zodat iedereen daar eens even doorheen kan bladeren.

Groeten Ellen

KOFFIEROOSTER

MEI

12 Christina Francke en Corrie Westerbeke

26 Wibo Huibregtse en Mark-Jan de Witte

JUNI

16 Ella den Dekker en Marianne Verhulst

Als je bent ingeroosterd voor het koffieschenken maar je bent verhinderd, graag zelf je beurt met iemand ruilen.

VERVOERSROOSTER

Het is mogelijk om opgehaald te worden om de dienst te kunnen bezoeken. Hieronder staan de namen en telefoonnummers van de betreffende chauffeurs. Het verzoek is om tijdig (ongeveer 45 minuten van te voren) contact op te nemen. Ongeveer 15 minuten voor aanvang van de dienst staat de auto dan voor de deur.

MEI	Chauffeur	Telefoonnummer
5	Henk Remijn	0118 - 581473
12	Ferdinand Jobse	0118 - 570712
19	Arnold Gabriëlse	06 - 51408302
26	Wibo Huibregtse	06 - 24345340
30 (Hemelvaartsdag)	Adri Peene	0118 - 571875

JUNI	Chauffeur	Telefoonnummer
2	Henk Remijn	0118 - 581473
9 (Pinksteren)	Ferdinand Jobse	0118 - 570712
16	Wibo Huibregtse	06 - 24345340
23	Arnold Gabriëlse	06 - 51408302
30	Adri Peene	0118 - 571875

Eventueel zelf onderling ruilen!!!



VERJAARDAGEN**MEI**

6 Sofie de Nooijer	J. Campertstraat 11	4361 DD Westkapelle
8 Willemijn de Nooijer	J. Campertstraat 11	4361 DD Westkapelle
17 Ivan Gabriëlse	Weverijstraat 1	4361 BC Westkapelle
19 Henk Remijn	Poolsterstraat 14	4356 BT Oostkapelle
20 Jestin Mesu	Molenweg 11	4361 BV Westkapelle

JUNI

6 Roxanne Kloosterman	Westkapelseweg 50a	4374 ND Zoutelande
15 Mark-Jan de Witte	Noordstraat 9	4361 BK Westkapelle
20 Matty Peene-v Sighem	Utrechtsestraat 8	4361 AMWestkapelle
20 Cees den Dekker	Benoordenhoutseweg 20	4361 BA Westkapelle
29 Piet van Sighem	Ter Poorteweg 23	4371 RM Koudekerke

