

OVERDENKING

Het maken van de juiste keuzes*Psalm 1*

Als je van plan bent een vliegreis te maken is het verbazingwekkend te ontdekken hoeveel mogelijkheden er zijn. Als je vertrekt vanaf Schiphol kun je op diverse sites een lange lijst met bestemmingen vinden. In de vertrekhal hangen een aantal grote digitale borden. Je leest hier de exacte status af van een reeks bestemmingen. De keuze die je met het boeken maakt bepaalt wel waar je uiteindelijk terechtkomt. Wordt dat Londen, Tel-Aviv, of heel ver weg misschien Tokio of Sidney? Voordat je definitief gaat boeken, denk je er thuis heel goed over na.

Hetzelfde gebeurt in Psalm 1, de gevolgen van keuzes in ons leven hier op aarde zijn zo verstrekkend.

Het 'nee'

Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, noch zit in de kring van de spotters; ... (Ps.1:1). Deze man wijst drie opties pertinent af. 'Nee', tegen het meedoen met de goddelozen'. 'Nee', tegen de weg van de zondaren en 'nee' tegen de kring van de spotters.

Hij lijkt wel erg negatief. Wacht even, echt niet! Deze gelovige is juist heel positief. Hij kiest alleen voor een totaal andere richting. Ik weet zeker dat ik bij mijn volgende vakantiereis tegen heel wat reisbestemmingen 'nee' zal zeggen.

Het 'ja'

Maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht (:2).

Het leven van een gelovige is best wel radicaal. Hij is krachtig in zijn besluitvorming en kiest bewust voor een andere richting. De reden is dat hij nieuwe dingen gezien heeft waar anderen geen weet van hebben. De Bijbel is een levend boek voor hem geworden. Hij is zo door Gods woord gegrepen dat hij er veel mee bezig is. Hij is heel blij met dit Heilige Boek. Hij leest dit boek dolgraag en doet dat dagelijks.

De blijdschap

De profeet Jeremia wordt soms wel de wenende profeet genoemd. Toch geeft hij het volgende getuigenis: *Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op, uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten; ...* (Jer. 15:16). Er zijn beslist tijden van smart in zijn leven, maar toch kent hij een diepe blijdschap en vreugde om jaloers op te zijn.

Het leven van een christen is een blij leven, ook al wordt hij geconfronteerd met smart en lijden. Schrijft Paulus niet aan de Filippenzen: *Verblijdt u in de Here te allen tijde! Nog eens zal ik zeggen: Verblijdt u!* (Fil. 4:4) Durf je dit toe te passen? Dat werkt aanstekelijk op anderen rondom jou en mij.

De gevolgen

De gevolgen van de juiste keuzes van de rechtvaardige liegen er niet om. *Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; — al wat hij onderneemt, gelukt* (Ps.1:3).

Het feit dat hij zich durft af te zonderen — een heilig leven wil leiden — betekent beslist niet dat hij verarmt. Hij wordt krachtig en bloeit juist op. Onder droge omstandigheden blijft hij fris en groen. Zijn wortels vinden verborgen bronnen. Hij gaat nu pas echt groeien.

Dit in tegenstelling tot de verkeerde keuzes van de goddelozen. *Niet alzo de goddelozen: die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit. Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, noch de zondaars in de vergadering van de rechtvaardigen ... maar de weg van de goddelozen vergaat (:4-6).*

Het is één grote tragedie. Zij zijn nergens, ze worden zo weggeblazen.

Voor de rechtvaardige is het een groot feest! Door Jezus Christus heeft hij een liefdeband met de Levende God.

Want de HERE kent de weg van de rechtvaardigen (:6).

Middelburg, februari 2019

Simon de Visser

KERKDIENTEN

MAART

3	9.30 uur	Br. L.H.F. Lok	Vlissingen
10	9.30 uur	Br. N. Brink	Valkenswaard
13	19.00 uur	Br. L.H.F. Lok	Vlissingen
		Biddag	
17	9.30 uur	Br. L.H.F. Lok	Vlissingen
24	9.30 uur	Br. R. Goemaere	Brugge
31	9.30 uur	Br. L.H.F. Lok	Vlissingen

APRIL

7	9.30 uur	Br. G. van Dijke	Gorinchem
14	9.30 uur	Br. W. Poppe	Kapelle
19	19.00 uur	Br. L.H.F. Lok	Vlissingen
		Goede Vrijdag	
21	10.00 uur	Br. L.H.F. Lok	Vlissingen
		Paasviering	
28	9.30 uur	Br. L.H.F. Lok	Vlissingen

Bidstond: Zondag 3 maart
Zondag 7 april

Let op: i.v.m. het Paasontbijt begint de Paasviering om 10.00 uur



MEDEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD

- Op de zondagen van 10 en 24 maart en 14 en 28 april bent u na de dienst van harte welkom in de consistorie om samen iets te drinken.
- Op de zondagen 3 maart en 7 april willen we na de dienst een bidstond houden en op Goede Vrijdag 19 april hopen we het Avondmaal te vieren.
- Tijdens de erediensten op zondagmorgen is er elke week (m.u.v. de 1^e zondag van de maand) kindernevendienst voor alle kinderen tot en met groep 8 van de basisschool. Er wordt een verhaal verteld uit de Bijbel en de kinderen maken een werkje over een Bijbelse gebeurtenis.

KOFFIEROOSTER

MAART

10 Corrie Westerbeke en Jolanda Lok
24 Christina Francke en Ella den Dekker

APRIL

14 Wibo en Janny Huibregtse
28 Manon Gabriëlse en Marianne Verhulst



Als je bent ingeroosterd voor het koffieschenken maar je bent verhinderd, graag zelf je beurt met iemand ruilen.

(JONGEREN-)BIJBELSTUDIE o.l.v. br. Leo Lok

De (jongeren-)Bijbelstudie is voor een ieder die zijn/haar Bijbelkennis wil vergroten. Ook worden er actuele onderwerpen besproken en antwoorden gezocht op vragen vanuit de bijbelstudiegroep.

Het is de komende twee maanden Bijbelstudie op:

De zondagen **3, 17 en 31 maart** en **28 april**.

18.30 uur Jongeren Bijbelstudie Jongste groep

19.15 uur Jongeren Bijbelstudie Oudste groep

20.00 uur Bijbelstudie



Gezellig Samen Eten

Een keer geen zin om te koken en vind je het gezellig om samen met anderen te eten, dan is deze uitnodiging voor jou.

Iedereen uit Westkapelle is welkom. Sluit dus gerust eens aan op deze avond die om 17.30 uur begint en ongeveer tot 19.30 uur duurt.

De volgende datum is het weer 'Gezellig Samen Eten':

Donderdag 21 maart

Omdat de organisatie de 3^e donderdag van april verhinderd is, is er in april voor een andere opzet gekozen. De gezamenlijke maaltijd zal dan op 21 april (Paasmorgen) plaatsvinden en begint om 8.30 uur. U kunt dan genieten van een heerlijk Paasontbijt. Dit ontbijt duurt tot ongeveer 9.30 uur. Bij deelname graag aanmelden **vóór 18 april** bij Ellen Hansma, 06-53805224

VERVOERSROOSTER

Het is mogelijk om opgehaald te worden om de dienst te kunnen bezoeken. Hieronder staan de namen en telefoonnummers van de betreffende chauffeurs. Het verzoek is om tijdig (ongeveer 45 minuten van te voren) contact op te nemen. U wordt dan ongeveer 15 minuten voor aanvang van de dienst opgehaald.

MAART	Chauffeur	Telefoonnummer
3	Adri Peene	0118 – 571875
10	Wibo Huibregtse	06-24345340
13	Henk Remijn	0118 – 581473
17	Ferdinand Jobse	0118 – 570712
24	Arnold Gabriëlse	06-51408302
31	Adri Peene	0118 – 571875

APRIL	Chauffeur	Telefoonnummer
7	Henk Remijn	0118 – 581473
14	Wibo Huibregtse	06-24345340
19	Ferdinand Jobse	0118 – 570712
21	Arnold Gabriëlse	06-51408302
28	Adri Peene	0118 – 571875

Als er op een doordeweekse dag een bijeenkomst is in ons kerkgebouw, die niet is opgenomen in het rooster, dan is het de bedoeling dat degene die zondags de beurt heeft, ook dan rijdt. Eventueel zelf onderling ruilen.



VERJAARDAGEN

MAART

7	Mw. M. Huibregtse-Brasser	Koudekerkseweg 81	4382 EJ Vlissingen
8	Adri Peene	Utrechtsestraat 8	4361 AM Westkapelle
9	Dhr. L. Lok	St. Eustatiuslaan 14	4383 AG Vlissingen
19	Mw. B. Jobse - Franken	Zuidstraat 49	4361 AB Westkapelle
21	Lianne de Nooijer-de Witte	Jan Campertstraat 11	4356 BT Westkapelle

APRIL

1	Anneke Reijnhout	Benoordenhoutsewg 3	4361 BA Westkapelle
1	Marid Jobse	Jan Campertstraat 7	4361 DD Westkapelle
1	Geralda Jobse	Jan Campertstraat 7	4361 DD Westkapelle
2	Eline Schoe		Rotterdam
7	Giel Verhulst	Zuidstraat 15	4361 AA Westkapelle
14	Jannis Jobse	Werendijkseweg 11	4374 NB Zoutelande
14	Ilona Kloosterman-Lievense	Westkapelseweg 50a	4374 AA Zoutelande
16	Kristof Peene	Utrechtsestraat 8	4361 AM Westkapelle
16	Jasper Houmes	Markt 87	4361 AE Westkapelle
20	Monica Gabriëlse	Molenweg 11	4361 BV Westkapelle
22	Irma Dingemanse-Janse	Beatrixstraat 78	4361 EG Westkapelle
27	Mw. N. Lievense-v Rooijen	Dreefje 2	4361 CM Westkapelle

Kroonjaar:

21 maart Lianne de Nooijer-de Witte 50 jaar

1 april Marid Jobse 15 jaar

14 april Ilona Kloosterman-Lievense 40 jaar

20 april Monica Gabriëlse 45 jaar

22 april Irma Dingemanse-Janse 35 jaar



VAN DE BOEKENTAFEL 

Met het voorjaar in het vooruitzicht twee boeken met het woord 'tuin' in de titel!

Niet dat het over tuinieren gaat in de letterlijke zin, het zijn romans:

Leota's tuin van de bekende schrijfster **Francine Rivers** uit 2001

Leota is een oude, vereenzaamde vrouw waarvan de kleindochter nieuw leven brengt in zowel haarzelf als haar verwaarloosde tuin.

De verborgen tuin van **William Sirls** uit 2013

Hier brengt de (prachtige) tuin (met wilde bloemen) diep verborgen geheimen aan de oppervlakte die mensen confronteren met hun verleden.

Hartelijke leesgroet van Nelie, mede namens Ellen

ave@dvprojects.nl voor eventuele boek-bestellingen.

