

OVERDENKING

In mijn angst

Psalm 120

De dichter van dit bedevaartslied bevindt zich in een hachelijke situatie. Hij maakt van zijn hart geen moordkuil, maar vertelt heel open en eerlijk wat hij meemaakt.

In eenvoud

In mijn angst heb ik tot de HERE geroepen en Hij heeft mij geantwoord (:1). Wat doe je als je in verraderlijke situaties terecht komt? De schrik slaat je toch om het hart. Maar deze man roept tot de HERE — *'in zijn angst'* — dus in de gegeven omstandigheden. Roepen betekent luid en duidelijk aanhouden met alles wat in je is, soms in de stilte van je hart. Dit gebed blijkt bijzonder effectief. *'geroepen en Hij heeft mij geantwoord'*. Kan het eenvoudiger?

In bedrog

De nood van de psalmist is dat hij geconfronteerd wordt met klinkklare leugens. *HERE, red mij van de leugenlippen, van de bedrieglijke tong* (:2). Hier is geen greintje waarheid meer. Wat moet je dan doen als je met een lading leugens wordt bejegend? Hoe kun je dat ooit weerleggen? WBV vertaalt: *Verlos mij, HEER, van lippen die liegen, van de tong die mij verraadt?* (:2) Hij zoekt bescherming bij God Zelf.

In triomf

Hij weet zijn angst nu te overwinnen. Kijk maar, hoe krachtig en moedig hij zijn tegenstander aanspreekt: *Wat zal Hij u geven, en wat zal Hij u toevoegen, u bedrieglijke tong?* (:3) De psalmist geeft hier een profetisch antwoord: *Gescherpte pijlen van een held, benevens gloeiende kolen van brem* (:4). Deze bedrieglijke tong zal geraakt worden door scherpe pijlen met felgloeiend bremhout. Dat zijn brandende pijlen van de Levende God.

In strijd

Wee mij, dat ik in Mesech moet vertoeven, dat ik moet wonen bij de tenten van Kedar (:5).

Mesech is een oorlogszuchtig volk, een bedreiging vanuit het noorden van Israël. Ze hebben een barbaarse leefwijze, het zijn ordinaire ruziemakers.

Kedar is een zoon van Ismaël, een nomadenstam in de Syro-Arabische woestijn. Het is een verschrikking om in hun omgeving te wonen.

De psalmist beklagt zich, het is voor hem een slepende kwestie. *Te lang reeds woon ik bij wie de vrede haten; ik ben een en al vrede, maar als ik spreek dan zijn zij uit op strijd. (:6-7).*

De dichter verlangt naar vrede. Maar het lukt gewoon niet, er blijft een onoverkomelijke kloof.

Maar ondanks de voortdurende strijd zegt hij: *'ik ben een en al vrede'*. Hij is er op uit om vrede te stichten.

In verwachting

Eeuwen later schrijft Petrus aan gelovigen. Onder zware omstandigheden leven ze in de verstrooiing, wat nu Turkije heet. Hij spoort ze aan om in hun directe omgeving een getuigenis te zijn. Hoe? Door een hemels voorbeeld na te volgen: *Die als Hij (Christus) gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt (1Petr. 2:23).*

Verlang je er ook zo naar om Christus in een tijd van verwarring, conflicten en onzekerheid te volgen, en alles aan Hem over te laten? Want Hij heeft gezegd: *'Ja, Ik kom spoedig'* (Openb. 22:20).

We zitten heel dicht bij Zijn komst. Mogen ook wij als gelovigen een voorbeeld en vuurtoren zijn hier op het eiland Walcheren.

Middelburg, 11 oktober 2020

Simon de Visser

KERKDIENSTEN**NOVEMBER**

1	9.30 uur	Br. L.H.F. Lok	Vlissingen
8	9.30 uur	Br. G. van Dijke	Gorinchem
15	9.30 uur	Br. J. Rijken	Middelburg
22	9.30 uur	Ds. J. van den Ende	Wemeldinge
25	19.00 uur	Br. N. Brink	Valkenswaard
		Dankdag	
29	9.30 uur	Br. N. Brink	Valkenswaard

DECEMBER

6	9.30 uur	Br. J. Rijken	Middelburg
13	9.30 uur	Br. T. Schakel	Yerseke
20	9.30 uur	Br. L.H.F. Lok	Vlissingen
25	9.30 uur	Br. L. Walhout	Kapelle
		Kerstviering	
27	9.30 uur	Br. S. de Visser	Middelburg
31	19.00 uur	Br. J. Rijken	Middelburg
		Oudjaarsdienst	

MEDEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD



- Omdat vanaf oktober de maatregelen voor Covid-19 weer aangescherpt zijn, word je gevraagd voor elke dienst je aan te melden vóór zaterdag voorafgaande aan de dienst, bij de koster G. Hansma: aavsighem@zeelandnet.nl of 06-53396705.
Tijdens de diensten wordt er niet gezongen en er wordt geen collecte gehouden. We verzoeken u dan ook uw gaven over te maken via de bank t.n.v: VEG-Westkapelle NL 06 RABO 0314481028.
Bij de uitgang staat nog wel het offerblok.
- De kerkenraad verzoekt u na de dienst het kerkgebouw en het plein te verlaten met inachtneming van de 1,5 m maatregel.
- Tijdens de erediensten op zondagmorgen, m.u.v. de eerste zondag van de maand, is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. De leidster vertelt een verhaal uit de Bijbel en de kinderen maken een werkje over een Bijbelse gebeurtenis.
- Degenen die thuis zijn, kunnen iedere zondag de dienst van de week ervoor volgen op YouTube-kanaal VEG Westkapelle. Deze dienst wordt vanaf 9.30 uur uitgezonden.
- De kerkenraad roept de leden van onze gemeente op tot het afdragen van de 2^e vrijwillige bijdrage 2020. U krijgt hiervan persoonlijk bericht. Het is de bedoeling de inzameling te houden omstreeks 15 november 2020.

(JONGEREN-)BIJBELSTUDIE

JONGEREN BIJBELSTUDIE

Jongste groep: leeftijd t/m 15 jaar o.l.v. Jesse Moeleker

Oudste groep: leeftijd vanaf 16 jaar o.l.v. br. Jochem Rijken

BIJBELSTUDIE is voor een ieder die zijn/haar Bijbelkennis wil vergroten. Ook worden er actuele onderwerpen besproken en antwoorden gezocht op vragen vanuit de bijbelstudiegroep.

De jongste groep (aanvang 18.45 uur)

Zondag 1 november 2020

Zondag 15 november 2020

Zondag 29 november 2020

Zondag 13 december 2020



De oudste groep (aanvang 15.30 uur) en de volwassenen (aanvang 16.30 uur)

Zondag 8 november 2020

Zondag 22 november 2020

Zondag 6 december 2020

VERVOER

Het is mogelijk om opgehaald te worden om de dienst te kunnen bezoeken. Hieronder staan namen en telefoonnummers van chauffeurs die u kunt bellen. Het verzoek is om tijdig (ongeveer 45 minuten van te voren) contact met 1 van hen op te nemen. U wordt dan ongeveer 15 minuten voor aanvang van de dienst opgehaald.

Wibo Huibregtse 06 – 24345340

Adri Peene 0118 – 571875

Arnold Gabriëlse 06 - 51408302

Ferdinand Jobse 0118 - 570712

Henk Remijn 0118 – 581473

