

OVERDENKING

Openbaring 21:5

En Hij, die op de troon gezeten is, zei:

Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

En Hij zei:

Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.

Een nieuw begin

September zal voor velen een nieuw begin zijn! Duizenden kinderen beginnen in september in een klas of zelfs een nieuwe school.

Als je gaat studeren verandert eigenlijk het hele pakket.

Velen gaan dan uit huis wonen, krijgen nieuwe vrienden en vriendinnen.

Sommigen beginnen na de vakantie ook met ander werk of krijgen een nieuwe invulling van hun oude werk. Ik sprak iemand die na de vakantie in zijn nieuwe huis zou gaan wonen.

Na de rustperiode in de vakantie nemen we ons vaak voor om het na de vakantie totaal anders te gaan doen. Meer tijd voor elkaar en voor onszelf, gezonder leven...etc. Het is een beetje net als oud en nieuw. Helaas komt er van vele goede voornemens vaak niet veel terecht. Het duurt zo'n drie weken en dan zijn we de vakantie eigenlijk al weer vergeten en zijn we overgegaan tot de orde van de dag. Toch is het goed om het nog eens even op een rijtje te zetten! Wat vind jij echt belangrijk? Wat is er allemaal in je leven geslopen?

Nee, ik bedoel geen ernstige zonden of misstappen. Maar heb je je prioriteiten nog op een rij? Weet je wat God van je verlangt? Ken je je verantwoordelijkheden en handel je daarnaar. We lijden namelijk bijna allemaal aan taakvervuiling. Allerlei dingen/bezigheden en zogenaamde verantwoordelijkheden rollen ons leven in. Het is zinnig om je af te vragen wat God van jou vraagt. Verwar dat dus niet met wat allerlei mensen je vragen....Wat heeft God voor jou op je weg gelegd?

Want je begrijpt wel dat als we ons laten inpakken met allerlei dingen dan kan het zo zijn dat datgene wat God van jou verwacht op de achtergrond raakt. Daarom moet je je serieus afvragen: Wat is mijn taak in het werk en koninkrijk van God? Bedenk daarbij dat je maar één leven hebt om hier en nu te leven. Verspil daar geen tijd van, die tijd is je immers maar door God geleend. Ook als kerkenraad moeten we ons dat serieus afvragen. Niet alleen voor ons eigen leven, maar we moeten ons ook beraden op hoe we gemeente willen zijn.

Hoe staan wij in de deze wereld? Wat is onze plek in Westkapelle en, omdat we een streekgemeente aan het worden zijn, wat is onze plaats in Walcheren?

Moet alles dan anders? Moeten we weer vernieuwen? Als we kijken naar de plannen van onze Hemelse Vader dan zien we dat onze God een God van vernieuwing is. Wie de Bijbel kent, weet dat er een totale omwenteling gaat plaatsvinden in deze wereld. We zijn niet ver van dat moment verwijderd! Nee, niet alles moet steeds veranderen, maar als God de ruimte in ons leven en in de gemeente krijgt dan moeten wij in onszelf een verandering kunnen waarnemen en dat zal dan ongetwijfeld zichtbaar worden in de gemeente. In een kind van God vindt continu een vernieuwing van denken plaats. Paulus zegt hierover in Romeinen 12:2 *En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.* Wie Christus toebehoort en met Hem leeft, kan niet onveranderd blijven. Onveranderd blijven betekent dat je geestelijk dood bent.

Kijk dus eens kritisch naar jezelf in deze startweken van een nieuw kerkelijk seizoen. Heeft God in de afgelopen tijd in jouw leven de ruimte gekregen? Zijn er dingen veranderd? Of is alles bij het oude gebleven? Wat merk jij van je geestelijke groei in het afgelopen jaar?

Durf je hart open te stellen voor de werking van Gods Geest en vraag de Here of Hij je wil inzetten in Zijn werk en in Zijn gemeente.

President Kennedy zei ooit: *Vraag je niet af wat het land voor jou kan doen, maar vraag je af wat jij voor je land kan doen.* In die zelfde geest zou ik willen zeggen: "Vraag je niet af wat God voor jou kan doen, maar vraag je af wat jij voor God kan doen!"

Een belangrijke vuistregel is en blijft dat je alleen kan geven wat je eerst zelf ontvangen hebt. Wordt daarom actief betrokken bij de gemeente. Kom trouw naar de samenkomsten, blijf niet zomaar een zondag weg. Zorg ook dat je meer leert uit Gods Woord en kom samen met de anderen naar de Bijbelstudie. Je leert daardoor dat God antwoorden geeft op de vele vragen van het leven en je staat daardoor veel sterker in je schoenen als kind van God. Dit jaar beginnen we met een basisstudie door het bestuderen van de Colossenzenbrief.

Een nieuw begin...begint bij jou.

In Christus verbonden br. L.H.F. Lok

MEDEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD

Nu de zomer weer voorbij is, willen we het koffiedrinken na de dienst weer wijzigen naar 2 keer per maand. We nodigen u uit op 8 en 22 september, 13 en 20 oktober.

Op zondag 1 september en 6 oktober willen we met elkaar een bidstond houden. Indien u hieraan wilt deelnemen, kunt u na de dienst terugkeren in de kerkzaal.

Maandagavond 16 september om 19.30 uur willen wij als gemeente onze ledenvergadering houden over het kalenderjaar 2018. Alle leden ontvangen hiervoor ook persoonlijk bericht en zijn van harte uitgenodigd op deze vergadering.

KERKDIENSTEN

SEPTEMBER

| | | | |
|----|----------|---------------------------------|------------|
| 1 | 9.30 uur | Br. S. de Visser | Middelburg |
| 8 | 9.30 uur | Br. J.A. van den Ende | Wemeldinge |
| 15 | 9.30 uur | Br. L.H.F. Lok Avondmaal | Vlissingen |
| 22 | 9.30 uur | Br. A. den Hollander | |
| 29 | 9.30 uur | Br. L.H.F. Lok | Vlissingen |

OKTOBER

| | | | |
|----|----------|-------------------|---------------|
| 6 | 9.30 uur | Ds. P. Melse | Vrouwenpolder |
| 13 | 9.30 uur | Br. L.H.F. Lok | Vlissingen |
| 20 | 9.30 uur | Br. H. Cappon jr. | Kapelle |
| 27 | 9.30 uur | Br. L.H.F. Lok | Vlissingen |

(JONGEREN-)BIJBELSTUDIE

JONGEREN BIJBELSTUDIE

Jongste groep: leeftijd t/m 15 jaar o.l.v. Jesse Moeleker

Oudste groep: leeftijd vanaf 16 jaar o.l.v. br. Leo Lok

BIJBELSTUDIE is voor een ieder die zijn/haar Bijbelkennis wil vergroten. Ook worden er actuele onderwerpen besproken en antwoorden gezocht op vragen vanuit de bijbelstudiegroep.

Zondag 29 september

Zondag 13 en 27 oktober

Aanvangstijden:

Jongerenbijbelstudie 18.45 uur

Bijbelstudie 20.00 uur

UITJE JEUGDGROEP

Wij zijn op donderdag 8 augustus met de jeugdgroep naar het bos bij Westhove gegaan. We waren er allemaal om 4 uur. Er was daar een goede plek om 'Archery tag' te doen. We zaten midden in het bos waar we 2 heuveltjes tegen over elkaar hadden en in het midden een klein valleitje. 'Archery tag' is pijl en boogschieten op elkaar. Op de punten van de pijlen zit een soft balletje. We zijn gelijk begonnen met barrières bouwen om achter te kunnen verschuilen. We deden verschillende varianten zoals elkaars vlag veroveren of 2 teams tegen elkaar, als je dan werd geraakt moest je eruit. We zijn geëindigd met iedereen tegen iedereen waarbij Giel had gewonnen. Toen was het opeens weer half 7 en zijn we gaan eten. Het plan was om te gaan barbecueën op het grasveld bij Westhove maar een mevrouw zei dat ze dacht dat het hier echt niet mocht dus toen zijn we maar naar Jesse zijn huis gereden en hebben we daar broodjes hamburger gegeten. Daarna was het 9 uur en zijn we naar huis gegaan. We waren heel de tijd zo bezig dat we helemaal zijn vergeten om nog een leuke foto te maken.

Micha Moeleker



In Memoriam
Antonie Verschoor
8 juli 1927 – 18 juni 2019

Na een ziekbed van ruim 11 weken in het ziekenhuis te Antwerpen is broeder Antonie Verschoor ons voorgedaan naar het Vaderhuis. Ton is geboren in Rotterdam en was 56 jaar getrouwd met Gré. Gré overleed in 2010. Het leven van Ton werd gedomineerd door eenvoud. Hij werkte zich op van loopjongen tot hoofd financiën van Mobil Oil Luxemburg.

Na 55 jaar in de Gereformeerde Kerk te hebben doorgebracht, kwam Ton tot levend geloof in Christus en liet zich het jaar daar op dopen: samen met zijn vrouw en zoon en dochter (Jolanda). Van die tijd af werd Ton zijn leven gekenmerkt door een diep geloof en een levende relatie met zijn Heer en Heiland, Jezus Christus. In volkomen vertrouwen ziende op de Here Jezus is hij ook in alle rust ontslapen met het verlangen om Hem te ontmoeten en al zijn dierbaren die hem waren voorgedaan. Hij was een trouwe bidder: tot bij vlak voor zijn sterven droeg hij allen die hem dierbaar waren voor Gods troon. We verliezen in hem een ontzettend lieve en toegewijde vader en opa, maar weten ons getroost dat hij nu bij de Here Jezus is.

Leo en Jolanda Lok - Verschoor

KOFFIEROOSTER

September

- 08 Corry Westerbeke en Ella den Dekker
- 22 Marianne Verhulst en Manon Gabriëlse



Oktober

- 13 Christina Francke en Jolanda Lok
- 20 Wibo Huibregtse en Mark-Jan de Witte

Mocht het voorkomen dat je bent ingeroosterd voor het koffieschenken en je bent verhinderd, wil je dan zelf onderling ruilen.

OPENSTELLING MORIAKERK MET EXPOSITIE:

'Westkapelle en haar kerken, toen en nu'.

Open Monumentendag zaterdag 14 september 2019

Tijdens de Open Monumentendag gaan de deuren van de Moriakerk Markt 67 in Westkapelle van 10.00 tot 17.00 uur voor u open.

Organisten zorgen voor orgelspel op het 'Van Leeuwen' orgel en het 'Leeflang' orgel.

Bezoekers maken naast het interieur van de Moriakerk ook kennis met het kerkelijk leven op het dorp door de expositie *'Westkapelle en haar kerken, toen en nu'*.

Als extra bij de expositie is een mooie power point presentatie te zien.

De expositie is een uniek samenwerkingsverband tussen leden van de drie kerken op Westkapelle: de Protestantse Gemeente, de Vrije Evangelische Gemeente en de Gereformeerde Gemeente.

De drie deelnemende kerken hebben ieder twee informatiepanelen over hun eigen gemeente samengesteld.

Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan verdwenen kerken, zoals de Molukse kerk

en de Willibrorduskerk (nu in gebruik als vuurtoren en tijdens deze Open Monumentendag ook te bezichtigen).

Gastheren / gastvrouwen zullen aanwezig zijn om een toelichting te geven.

VERVOERSROOSTER

Het is mogelijk om opgehaald te worden om de dienst te kunnen bezoeken.

Hieronder staan namen en telefoonnummers van chauffeurs die u kunt bellen.

Het verzoek is om tijdig (ongeveer 45 minuten van te voren) contact op te nemen. U wordt dan ongeveer 15 minuten voor aanvang van de dienst opgehaald.

| | |
|------------------|---------------|
| Arnold Gabriëlse | 06 - 51408302 |
| Wibo Huibregtse | 06 - 24345340 |
| Adrie Peene | 0118 - 571875 |
| Ferdinand Jobse | 0118 - 570712 |
| Henk Remijn | 0118 - 581473 |

VAN DE BOEKENTAFEL:

In de twee presentatie die ik mocht houden in augustus, hebben we ons te verdiept in het groeien naar volwassenheid.

Hiervoor heb ik een boek gebruikt van de cursus contextuele hulpverlening genaamd: Hoe mensen groeien naar volwassenheid.

Wat zegt de Bijbel over onze persoonlijke ontwikkeling.

Op twee hele fijne avonden zijn we al tot diverse conclusies gekomen.

Mensen moeten niet alleen groeien, maar ook begrijpen waar die groei past binnen het grotere verband van Gods plan voor hen en Zijn verlossingsplan.

Het is goed om te weten dat hun groei van Hem komt.

Gods Plan begon bij Zijn schepping en een rolverdeling.

Gods rol als de Bron (leven, adem, relatie) - onze rol als afhankelijken van de Bron

Gods rol om de leiding te hebben - onze rol ons aan die leiding te onderwerpen en ons eigen leven te leiden

Gods rol als de Rechter van het leven - behoorde alleen God toe

God heeft de regels gemaakt - wij moesten ze gehoorzamen

Deze hoofdthema's komen terug bij de zondeval en het verlossingsplan van God. Er wordt van ons christenen verwacht dat we terugkeren tot de Bron, in afhankelijkheid.

Dat we een relatie opbouwen met God en met elkaar en rollenpatroon de juiste invulling geven.

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld werden deze thema's doorgenomen.

De volgende hoofdstukken van dit prachtige boek geven handvatten om de groei in de praktijk te brengen.

Ellen

VERJAARDAGEN

SEPTEMBER

| | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| 4 Janny Huibregtse-van Belzen | Papestraat 9 | 4361 BR Westkapelle |
| 8 Jolanda Lok-Verschoor | St. Eustatiuslaan 14 | 4383 AG Vlissingen |
| 9 Willy Remijn-van Peene | Poolsterstraat 14 | 4356 BT Oostkapelle |
| 9 Jacco Kloosterman | Westkapelseweg 50a | 4374 ND Zoutelande |
| 13 Aarnoud van Sighem | A. Virulystraat 26 | 4361 GA Westkapelle |
| 15 Christina Francke | Wilgenhoekweg 5 | 4353 EA Serooskerke |

OKTOBER

| | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 14 Nelie de Visser | Hammarskjoldlaan 18 | 4334 EN Middelburg |
| 23 Arnold Gabriëlse | Weverijstraat 1 | 4361 BC Westkapelle |
| 23 Bram Verhulst | Zuidstraat 15 | 4361 AA Westkapelle |
| 26 Marianne Verhulst-Jasperse | Zuidstraat 15 | 4361 AA Westkapelle |

Kroonjaar

Janny Huibregtse – van Belzen 55 jaar

Nelie de Visser 65 jaar

Bram en Marianne Verhulst allebei 50 jaar

